

בית חינוך מעיינות - צועדים, בונים ויוצרים

לכבוד שנת ה 50 להתיישבות בגולן, התחלנו בבית חינוך "מעיינות" שבנטור, את מסענו לאורך שביל הגולן. בתחילת חודש חשון, לאחר הכנה בכיתה, והצטיידות במחברת מסע, יצאנו, כל תלמידי בית החינוך, לטיול הראשון בסדרה, למרגלות הישוב הצפוני ביותר שלנו, נמרוד. המטרה הייתה שכל תלמיד יחוווה ויתחבר ברגליים לאזור מגורנו היפה והאהוב, ויפגוש את סיפור ההתיישבות בגולן במקטעי השביל השונים. כיתה א' ועד ו' נצעד בחלקים לאורך השנה בהתאם לחודשי השנה ולהשתנות הטבע לאורך שביל הגולן, נפגוש אנשים, נשאל שאלות, נחקור, נצייר, נתעד ונתחבר.



את המסע התחלנו, כל ילדי בית החינוך, על גג בית אבן על שפת ברכת ברכת רם, צפינו למדנו על בהצגת צוות המורים המתארת את שורשיותו של הגולן בהיסטוריה היהודית. הישוב נמרוד, ושוחחנו עם דרוזי מקומי על חיי הדרוזים בצפון רמת הגולן. לאחר מכן פסעה כל כיתה לאורך השביל עד יער אודם, במהלך הטיול פגשנו בחקלאים שכיבדו אותנו בתפוחים מזנים שונים, עצרנו להתרשם מהנוף המפעים, ציירנו, שרנו, צעדנו ושיחקנו. חזרנו מאושרים לאחר יום בו למדנו את ההסטוריה מתוך חוויה, מפגש תרבותי והנאה מרובה מצפון הגולן.

את מסענו השני, בחורף, המשכנו בשביל הגולן. הפעם התחלנו באלוני הבשן, שם שמענו את סיפורו של יוסי, מראשוני אלוני הבשן על הקמת אלוני הבשן והחיים המתגרים שם בשנים הראשונות.

לאחר מכן, צעדנו בשביל הגולן עד לצומת הבשן, בדרכנו, השתעשענו בשלג שעוד נשאר ביער אלוני הבשן וכמובן שעצרנו לצייר את הנוף במחברת שביל הגולן שלנו.

בהמשך השנה, הוספנו עוד מקטעי שביל במסגרת טיולים כיתתיים בדרום הגולן.



לקראת סיום השנה, בנתה כיתה ד' שלנו **דגם טופוגרפי גדול של הגולן**, בו צוינו הנחלים, הרי הגעש, הכבישים, הישובים, החקלאות וכל מה שמאפיין את חיינו פה את הדגם, בנו הילדים לאחר ביקור ולימוד בדגם הגדול ב"קסם הגולן". על הדגם, סימנו גם את שביל הגולן, שבחלקו הגדול צעדנו השנה.



עוד חוויה שחווינו השנה בזכות 50 שנה להתיישבותבגולן, היתה **חגיגת ט"ו בשבט** בישובים השונים. את ט"ו בשבט (שנדחה לט"ז בשבט) ציינו כיום של מחווה לישובי הגולן. כל כיתה נסעה לישוב אחר, ממנו יש נציג בכיתה. אכלנו ארוחת בוקר בבית של אחד התלמידים, שמענו את סיפור הקמת הישוב ממישהו מהמקימים, ויצאנו לעבודה לשיפור פני הישוב, בגיבון הציבורי. היה יום משמעותי מאד עבור הילדים, גם בהרגשה של תרומה למפעל הגדול של ההתיישבות בגולן וגם לשמוע את הסיפורים המרתקים, שנכתבו אחר כך בכיתות למזכרת מהיום.

אין ספק שבסיכומה של שנה, ניתן לומר שילדינו התחברו השנה בחיבור מיוחד לגולן דרך רגליהם, ידיהם, מחשבותיהם וליבם, עם הטיולים, הבניה, העבודה בישובים, הציור והכתיבה ושמיעת הסיפורים של ראשוני המתיישבים.